

Som optakt til sæsonafslutningen på Ring Djursland har vi besøgt nogle af de Danske Super Seven kørere for at høre om deres strategi og forventninger til løbet.

Vi opsøger først Troels Christiansen hjemme i Slagelse. Vi finder ham på værkstedet med hovedet dybt begravet i sin Super Seven racer. Da han ser mig, kaster han lynhurtigt motorhelmen på og vender sig lettere irriteret.

Hej Troels...

Hej Hans. Hvad laver du her?

Jeg er ved at skrive lidt som optakt til det kommende løb på Ring Djursland. Har du tid til at svare på et par spørgsmål?

Bare skyd løs. Far her har masser af begavede svar.

Tak for det. Hvad er dine forventninger til afslutningsløbet, og har du lagt en strategi?

Hør nu her gamle... Tror du jeg er helt senil? Selvfølgelig har jeg forventninger, og strategien er klar: JEG VINDER BEGGE HEAT (råber han). Fik du fat i det? Eller taler jeg for hurtigt?

Joh...øhh...men hvordan...Du plejer jo at ligge i midterfeltet...

Hov hov...nu skal du passe lidt på. Ellers kunne du let komme til skade. Nå...jeg har selvfølgelig arbejdet på sagen. Sagen er den, at jeg er ved at afkorte speederkablet. Du holder det for dig selv...OK...ellers vanker der...det skal komme som er overraskelse. Steffen og hele bundet af møgunger får deres livs røvfuld. De får baghjul. Jeg kører i cirkler om dem, og de fatter ikke hvad der sker, før det er for sent. Bingo...så er den ged barberet.

Øhh...og du mener det hjælper at afkorte speederkablet?

Hva' bilder du dig ind? Ka' du så opføre dig ordentligt. Hva' forstand har du overhovedet på den slags ting? Ikke en skid! Når JEG siger det hjælper, SÅ HJÆLPER DET! Fat det dog gamle!

Jamen så vil jeg sige tak og se at komme videre. Hej hej...

Lige et øjeblik. Vil du have en virkelig nyhed?

Joh...og tak..

Jeg stiller op som statsministerkandidat.

Det må jeg nok sige...det kommer meget bag på mig. Må jeg skrive det, og tror du, du kan slå de fire øvrige kandidater?

Hør nu her gamle mand. Pernille skipper er jo bare en lille tøs i anden overgangsalder. Uffe Elbæk er lam mellem ørerne, og i øvrigt er jeg meget kønnere end ham. Lille Lars fra Græsted vil være lykkelig for at slippe tøjlerne. Så er der hende der Mette Frederiksen. Hun er sværere, men kun lidt. Jeg inviterer hende på blind date, og hun falder totalt for min medfødte charme og opgiver sit kandidatur. Dermed er vejen banet til Statsministeriet.

Hold da op...det er vel nok en nyhed. Tusinde tak og ha' en go' dag. Jeg må videre. Vi ses..

Ja, hej...hej, jeg må også videre med det kabel.

Vi fortsætter til Næstved hvor Jan Saltoft bor. Også ham finder vi på værkstedet travlt beskæftiget med sin racer.

Hej Jan. Har du tid til at svare på et par spørgsmål?

Hej Hans. Selvfølgelig. Velkommen, hvor er det dejligt at se dig. Kom inden for.

Tak for det. Hvad er dine forventninger til afslutningsløbet, og har du lagt en strategi?

Hø...hø...Jeg vinder både tidtagning og begge heat. Det er stensikkert!

Hold helt op...det kalder jeg selvtillid.

Nej egentlig ikke. Det er bare sund logik. Altså, jeg har jo opgraderet dytten. Som du ved var jeg ikke med ved GP på Jyllandsringen pga. motorproblemer. Dem har vi løst på bedste måde. Se her..(Jan peger på motorrummet i sin racer) Hva' siger du så?

Jeg bliver mundlam. Helt slået ud. I motorrummet ligger et brutalt monster af en motor. Gode Gud siger jeg. Det er da en 9 liters John Deere traktormotor med 450 HK...

Nemlig, og der er et godt bundtræk i den. Jeg er vildt glad for den.

Hvor har du fundet den?

Altså...landmanden bliver nok ikke så glad, når han skal efterårspløje med en Kawasaki ZX9 under hjelmen, men han skal bare tage den med ro og give sig tid. Så går det nok. Det virkelig interessante er hvordan drengene i Super Seven Race reagerer, når jeg lægger fra land og forsvinder i horisonten.

Øhh...tror du den smutter igennem teknisk kontrol?

Ork ja...ikke noget problem. De interesserer sig kun for regnlygter og det brandsikre undertøj. De bemærker overhovedet ikke motoren.

...men hvad med de andre kørere. Den motor falder vel lidt uden for reglementet?

Altså.. findes der overhovedet en bil, der overholder reglementet helt og fuldt? Skal vi til at hænge os i bagateller, bliver der slet ikke kørt race mere i Danmark. Jeg er helt sikker på, at alle vil give mig ret i, at det er en beskeden modifikation. Jeg har i øvrigt gjort plads til pokalen på hylden der. (peger på hylden). Tror du ikke den vil se godt ud der, hvor den får lysindfaldet lidt fra siden?

Joh...Jamen, så vil jeg sige tak for i dag og se at komme videre.

Lige et øjeblik. Vil du gerne have århundredets nyhed?

Ja tak. Det vil jeg virkelig gerne.

Jeg stiller op som Statsministerkandidat! Tataraaa...

..jeg bliver mundlam for anden gang..øhh... statsministerkandidat? Hvorfor nu det?

For Danmarks skyld. Danmark har brug for mig. Klimaet har brug for mig. Ja, jeg kan godt tillade mig at sige, verden har brug for mig. Adel forpligter. Den Vorherre har givet evnerne, har han også givet pligten. Jeg stiller mig til rådighed for verden. Intet mindre..., men først skal jeg lige have tævet de der overspændte

Super Seven drenge. Sat dem lidt på plads. Det trænger de til. Jeg glæder mig som et lille barn til at se deres lange næser, når jeg står øverst på skamlen. Det bliver en fest...

Det gør det sørme... Pøj pøj med det hele. Jeg må smutte... der er flere interview på listen

Jeg sætter kursen mod Hinnerup hvor Mikkel Holch holder til, og jeg finder ham på værkstedet. Først kan jeg ikke kende ham pga. den strittende frisure, men det viser sig, det blot er et virvar af ledninger, der har taget plads på hans hoved, og da han skraber dem af kommer den gode gamle Mikkel til syne.

Hej Mikkel...må jeg stille dig et par spørgsmål?

Hej Hans..jamen det må du da.

Tak.... Hvad er dine forventninger til afslutningsløbet, og har du lagt en strategi?

He...he...he...du kan tro jeg har lagt en plan. Det hele er timet og tilrettelagt! Intet kan gå galt! Godt nok er jeg omgivet af hundehoveder, hængerøve, karklude, lusede amatører, grødbønder og socialdemokrater, men jeg er et geni, og jeg har udtænkt en plan...

Det må jeg nok sige...hvad går den ud på?

Jo ser du. Jeg har monteret en tankestyret motor på gasspjældet. Den reagerer på et splitsekund, men ikke nok med det. Jeg har også monteret en tankestyret servo på koblingen..he...he...he, men ikke nok med DET (råber han) jeg har også monteret en tankestyret servo på BREMSEN. Det hele virker ved tankeoverførsel. Det kræver en del ledninger, men jeg har fuldstændig styr på det. Der er et par kortslutninger hist og her (det knitrer og ryger fra motorrummet på hans bil), men også DET har jeg taget højde for. Ryger... den trådløse forbindelse til mine geniale tanker, hvad den ikke gør, men alligevel, har jeg for en sikkerheds skyld installeret et fuldstændig ufejlbarligt nødsystem. Se, siger han og peger på sin pande, hvor en enlig ledning stikker ud. Jeg har boret et lille hul i kraniet og indført en ledning. Gennem den vil mine tanker flyde fuldstændig uhindret til en højforkromet fordelerboks, som jeg selv har udtænkt og fremstillet, og via den boks kan jeg styre alle funktioner ved tankens kraft. Genialt...ikke sandt?

Jo da...det er meget imponerende, og så har du benene helt fri i siddebrønden. Der er heller ikke ret meget plads dernede.

Nej vel? De andre får sig en kæmpe overraskelse, når de ligger og kæmper i min slipstrøm. Jeg kan næsten ikke vente.

Nu er det vel ikke farligt?

Overhovedet ikke. Alt er som sagt timet og tilrettelagt.

Undskyld jeg spørger, men du vil vel ikke være statsminister?

(lang pause)....sig mig engang... er du tankelæser? Det er sgu uhyggeligt det her...hvor vidste du det fra?

Nårhja...jeg vidste det ikke. Det kom pludselig til mig...

Jo...jeg vil være Statsminister. Helle og pigerne har længe ønsket sig mere plads, og jeg kunne godt tænke mig en virkelig præsentabel bolig. Hvad er mere nærliggende end Marienborg? Amalienborg er efterhånden overrendt, og trafikken i København er håbløs. Nej, plads og landluft og smukke omgivelser er sagen for os. Kom og besøg os når vi er flyttet ind.

Mange tak...det vil jeg gøre, men nu må jeg videre. Jeg skal også tale med Kurt Jepsen.

Turen går videre til Fredericia hvor jeg finder Kurt Jepsen på værkstedet i færd med at pudse sin Arion S2. Hans gamle Seven Eleven står og samler støv i et hjørne.

Hej Kurt. Hvordan går det?

Hej Hans og velkommen til Fredericia. Hvad bringer dig til hovedlandet?

Tak...jo...jeg er ved at skrive en artikel som optakt til afslutningsløbet på Ring Djursland, og vil gerne høre lidt om dine forventninger til løbet, og om du har lagt en strategi.

Ha..Ha..Ha..strategi... nej ve' du hva' gamle dreng, det gider jeg sgu ikke. Jeg giver bare slæden noget gas, især i svingene, og så holder jeg på hat brillen og håber det går godt. Ve' du ha' en smøg? Nå ikke, jamen så tar' jeg en sæl'. Host...host...

Regner du med en topplacering eller...?

Ja selvfølgelig gør jeg det! Det gør jeg hver gang, men de har ild i røven oppe foran. Især ham Steffen. HAM ku' jeg godt tænke mig at give lidt røg...host..host

Har du opgraderet bilen siden GP på Jyllandsringen, eller har du planer om at gøre det?

Nej det gider jeg sgu ikke. Den gamle tøs skal bare have nogle tæsk, sømmet i bund hele vejen rundt. Jo for resten, jeg har overvejet at installere et askebæger. Jeg plejer at smide skodderne ud til siden, men man er jo miljøbevidst. Klimaet du ve' osv. Måske også en kopholder. Det gør sgu ond at spilde varm kaffe i skødet under nedbremsning for enden af langsiden...

Jamen så vil jeg sige tak og se at komme videre...øh..et sidste spørgsmål. Du har vel ikke tænkt dig at stille op som statsministerkandidat?

...hva' siger du? Statsministerkandidat! Har du fået fis kasketten? Rotter på loftet? Aldrig i livet...aldrig. Det var dog en forfærdelig tanke.

Nåh...ja... det var bare en strøtanke, men hvorfor egentlig ikke?

Hvorfor? Det skal jeg sige dig. Jeg er overkvalificeret...slet og ret overkvalificeret. Tror du jeg gider sidde derovre på djævløen og lytte til alt det øregas, med for lavt oktantal, inde i folketinget. Ka' du ha'et gamle dreng . Vi ses...

Ja tak og i lige måde.

Turen går nu til Kolding hvor vi finder Lars Henriksen i gang med at udbedre skaderne på sin bil efter flyveturen på Jyllandsringen. Bilen ligner en ulykke og Lars ligeså, indpakket til ukendelighed i gips, gaze og plaster. Han ligner Michelin manden.

Hej Lars...hvordan går det?

Hej Hans...fint du. Vi fandt rattet, begge hjul og det meste af motoren bag volden på den nye del af banen efter i var taget hjem. Det hele skal lige pudses lidt så er jeg klar til podiet på Djursland.

Javel...du regner altså med en podieplacering?

Ja DET gør jeg. Lagde du ikke mærke til min fart på Jyllandsringen? Det gik godt nok stærkt...nå ja...måske lidt for stærkt, men indtil bilen mistede grebet og littede med alle fire hjul var det rigtig sjovt.

Og du regner med selv at bliver klar?

Ja...selvfølgelig. Det er bare småskammer. Skruerne skal først ud til næste år, men de er rustfrie og mit højre øre bliver først syet på efter Djursland. Vi har det ude i fryseren. Jeg håber ikke konen ved en fejl giver det til katten.

Jamen jeg kan se du har travlt, og jeg vil ikke forstyrre. Held og lykke og god bedring.

Tak Hans...vil du gerne have en nyhed?

Ja det siger jeg aldrig nej til.

Jeg overvejer at stille mit intellekt til rådighed for nationen. Kort sagt: jeg stiller op som statsministerkandidat!

Det må jeg nok sige. Du er en modig mand.

Hvorfor siger du det? Det er da let nok at være statsminister, når man har evnerne.

Joh...men du stiller op mod stærke kandidater. Bl.a. to kvinder og de får altid positiv særbehandling.

....kan du holde på en hemmelighed? Mellem os to så bør kvinder føde børn, gøre rent og lave mad til familien. De skal holde fingrene fra politik, og det bliver præcis der jeg sætter ind i valgkampen. Alle vil indse, jeg har ret, når det bliver forklaret, så selv kvinder kan forstå det. Det bliver en jordskredssejr.

Hmmm...Lars altså...i dit sted ville jeg nok vælge en anden strategi. Du risikerer at komme til at se værre ud end nu og få brug for endnu flere søm og skruer, hvis de der lavstammede almuejern fra Dansk Kvindesamfund får fingre i dig.

Måske du har ret, men hvad synes du så, jeg skal bruge i valgkampen?

Behold gips og gaze og plaster på. Begynd at halte voldsomt og tal med ynkelig stemme. Det vækker kvinders yngelplejeinstinkt og sympati. De vil stå på ryggen af hinanden for at beskytte dig. De vil alle til hobe stemme på dig.

Det er jo genialt... Tak Hans du er et geni. Jeg opretter et ministerium specielt til dig når jeg er blevet valgt.

Jamen så siger jeg tak og pøj pøj og endnu engang god bedring. Vi ses..

...fortsættelse følger...

Vi skal selvfølgelig også besøge den danske mester Steffen og Carsten "jernmand" mfl. og have en udtalelse fra dem.

Skrevet af Hans Ryser